

Et lille hukommelses glimt af Finn Grützmeier

Det var nok i 1955. Danmarksmesterskaberne på Arnborg var slut og den store fest skulle fyres af. Et gut fra klubben passede en tankstation – navnet kommer om lidt – og han kunne køre til Arnborg sammen med 4 mere, hvis vi kunne spejse om benzinen. Jeg var frisk, er fest skulle ikke undgås. Vi kørte fra Aalborg og var fremme ved spisetid. undervejs havde vi der ikke kørte forsynet os med medbragte flasker.

Jeg så danmarksmesteren – navnet glemt – sidde ved et næsten nedbrændt bål og filosofere for sig selv – og vi blev fint serviceret ved det store festmåltid. Øllet flød. Jeg husker en af de “strenge fra Karup” der passede baren, han havde konstrueret en oplukker der kunne åbne 3 flasker på en gang! Og det var der god brug for.

Vi havde tænkt at sove dernede et eller andet sted, men alt var optaget. Jeg fandt en af militærets GMC’ere, hvor jeg kunne ligge på tværs på forsædet i min søde brandert. Hen på natten fandt de andre mig og fik mig hevet med over i den lånte bil, og så kørte vi tilbage til Aalborg.

Jeg blev sat af ved Gåsepigen og gik hjem til Nørregade.

Træt, men glad for at finde min seng fik jeg ind på mit værelse, og fandt en fremmed mandsperson i min seng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jeg vækkede ham og spurgte hvem han var, jeg havde aldrig set ham før!

Det viste sig at han var far til Birte, gift med min fars bror kryds(kælenavn) og således forståeligt et person, der skulle behandles med respekt.

Jeg spurgte og han ville havde en bajer, han nikkede, jeg hentede to i mors kølerum – et rum med fluenet for viduet – og vi udvekslede oplevelser .

Derefter fandt jeg ind i stuen, fandt en blød stol og sov resten af natten.

Da jeg blev vækket af far, kom jeg ud i køkkenet til morgenmand og så cyklede jeg ud til klubben på Lufthavnen. men jeg tror ikke at jeg fløj den dag.

Dengang passede man sit arbejde og resten var liv i svæveflyveklubben.

Og så’en er der så meget.

Finn Grützmeier