

Historien om vores campingområde vest for klubhuset.

Svæveflyveklubben råder over et rimeligt stort camping/hytteområde vest for klubhuset. Det gjorde vi ikke fra starten af – og som så meget andet, har det også sin historie.

Da vi flyttede til EK-VH var der stort set ikke andet end græs omkranset af nåleskov. Det betød, at al overnatning på pladsen foregik i telt og campingvogn.

Klubhuset kom til med de mest nødvendige sanitære installationer, hvilket var påkrævet. Vi fik en venlig påtale fra kommuneingeniøren på et tidspunkt. Den gik på, at det var bemærket at der lå en del afføring i skoven rundt omkring. Nok var der en del hundetræning på pladsen i begyndelsen, men hundene lagde altså ikke papir ved!

Det fik vi styr på.

På et senere tidspunkt kom der en henvendelse fra kommunen omkring campering på pladsen. Campingpladsen inde i Aars havde beklaget sig over, at der blev camperet på flyvepladsen, når der nu lå en (skræntende) campingplads tæt ved. Jeg tror nok, at det endte med en henstilling om at nedtone synligheden af telte og campingvogne fra landevejen. I hvert fald, så blev der plantet mellem klubhus og hangaren.

Vi fik bygget vores A-hytter og der var efterhånden ikke så meget plads til rådighed omkring klubhuset. Samtidig kom der en kraftig efterårsstorm i 1981, der lagde store del af skoven ned – især stykket vest for klubhusområdet var hårdt ramt.

Det henlå et stykke tid og kommunen var vist noget i tvivl om, hvad de ville med dette område. Endelig besluttede de sig til at rydde området og genplante det. Det kom mig så for øre, at de var gået i gang med det. Jeg så da chancen for, at vi kunne få et stykke og lave campingområde i. Jeg fat i kommunen og se hvad vi kunne strikke sammen. Det var i sidste øjeblik!

Det endte med, at vi fik den nu kendte område, hvor der så kunne camperes mindre synligt og med bedre plads. Vi skulle dog selv sørge for, at det blev planeret og tromlet samt sået græs i – og al fremtidig vedligeholdelse skulle vi også sørge for, men det kostede ikke noget.

Og således gik det til, at vi nu har dette ekstra campingområde.

Gert Frikke

februar 2019